



## November 2012

### Agenda:

- 6 nov: Open middag peuters
- 8 nov: Lampionnen mee.
- 13 nov: Schoolkrant.
- 13 nov: Ouderavond Vreedzaam dorp 19.30 uur
- 23 nov: Ophalen oud papier (va. 18.00 u,  
Ophalers: fam. De Boer en fam. Bakker)



**“De Vreedzame School”** deze maand:

**Blok 6 - We zijn allemaal anders** stelt het open staan voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.

**13 november Ouderavond Vreedzaam dorp**



**“Trefwoord”** deze maand: **Posities (1)** en **Wensdromen (2)**

Inhoud: (1) Over gewone en bijzondere posities in een groep. Over macht en onmacht, status en aanzien. En hoe je zinvol omgaat met je positie en je mogelijkheden.

(2) Over gewone en bijzondere posities in een groep. Over macht en onmacht, status en aanzien. En hoe je zinvol omgaat met je positie en je mogelijkheden.

Bijbelverhalen uit 2 Koningen 5: Naäman, Chechazi en Elisa en uit Jesaja 6, 7 9 en 11.

\*\*\*\*\*

### Veel te geven

*Zet je licht niet weg in het donker,  
verstop het niet in de nacht.  
Want we kunnen jouw stralen niet missen.  
Er is altijd iemand die erop wacht.*

1. *Want een mens heeft veel te geven.*

*Mooie dromen. Echte vragen:  
'Waarom ben je zo alleen?  
Heb je 't koud of wil je schuilen?  
Voel je dat je hard moet huilen?  
Ik ben bij je en misschien...  
wordt het warmer om je heen.*

2. *Want een mens heeft veel te delen.*

*Lieve liedjes. Leuke grappen  
en plezier voor iedereen.  
Lijkt er niks meer te gebeuren  
dat je leven mooi kan kleuren?  
Ik ben bij je en misschien...  
wordt het lichter om je heen.*

### Kinderboekenweek en schoolkerkgezinsdienst.

Begin oktober hadden we kinderboekenweek en schoolkerkgezinsdienst. Beide activiteiten waren zeer geslaagd. Het was fijn dat er veel kinderen en ouders in de kerk waren. Het thema was “hebbes”, maar wij dachten ook “hebbes”. Mooi dat u zo betrokken bent.

Bij de kinderboekenweek lieten kinderen zich van hun beste kant zien. Elkaar voorlezen, samen een presentatie bedenken en vooral heel veel zingen “Hallo Wereld, de wereld is van mij.....” Ook deden we mee met de **voorleeswedstrijd**. Natuurlijk is iedereen die voorleest en daar naar luistert een winnaar. Maar Wanda Meinen kon wel heel mooi voorlezen...het mooiste van de school.



### Lampionnen.

Vorige week zijn we begonnen met het maken van lampionnen. Wat zien ze er mooi uit! Donderdag 8 november worden ze meegegeven zodat er in het weekend aan de deur gezongen kan worden. Welke avond? Daarover zijn al initiatieven vanuit het dorp. Luister naar de mooie liedjes, geef een compliment over de mooie lampion en natuurlijk een traktatie.

### Schoenmaatjes (actie schoenendoos)

Wij doen dit schooljaar weer mee aan Schoenmaatjes (Actie schoenendoos). Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. Deze week krijgen de “oudsten” een folder mee. Dan kan de doos gevuld worden (je mag best meer per gezin, haal dan een extra folder) Denk u wel om de € 5 die toegevoegd moet worden i.v.m. vervoerskosten. Lees de folder goed en kijk ook op [www.edukans.nl/schoenmaatjes](http://www.edukans.nl/schoenmaatjes). De dozen kunnen tot 20 november ingeleverd worden! Alvast bedankt.





**Ouderavond Vreedzaam dorp** **2<sup>e</sup> op dinsdag 13 november → komt allen!**  
**(Vreedzame school → Vreedzaam dorp!)**

We hebben inmiddels al 1 ouderavond achter de rug. Helaas waren er niet zo veel mensen aanwezig, maar de mensen die aanwezig waren, waren wel zeer betrokken en gaven aan dat het een nuttige avond was. Een avond die zeker voor herhaling vatbaar is én een avond die eigenlijk door meer mensen bezocht moet worden, want dan kan het "vreedzame dorp" nog meer gedeeld worden. De volgende avond is dinsdagavond 13 december om 19.30 uur. Kom dus allemaal.....denk en doe mee. Want: "It takes a village to raise a child."

**Mediatoren gefeliciteerd!**

In het programma van De Vreedzame School wordt veel aandacht besteed aan conflictoplossing. Het uitgangspunt is dat er nu eenmaal altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zullen zijn in een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, en dat het zinvol is om iedereen te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan, en dat conflicten ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een constructieve oplossing. Daarbij is de rol van de leerlingen cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Alle leerlingen leren te bemiddelen (mediëren) bij de conflicten van klasgenoten.

**Daarom zijn wij er als school ook weer trots op dat weer een aantal leerlingen zijn opgeleid tot mediator en dat ze stralend hun diploma hebben ontvangen: Jildou, Marieke, Fleur, Jorrit, Jilke, Myrthe Maria en Jan Arie gefeliciteerd!**

**Boeken voor onze eigen bibliotheek gezocht.**

Voor het opstarten van een kleinschalige bieb in school doen we een oproep: wie nog kinderboeken over heeft en wel kwijt wil, mag deze op school brengen! Ook hebben we al wat contact met de bibliotheek om daar structureel wat meerdere boeken te lenen. Wordt vervolgd.

**Open middag 6 november 2012. Vanmiddag!**

Voor peuters en hun ouders organiseren we vanmiddag een open middag op school. Deze open middag is zowel voor de peuteropvang (vanaf 2 jaar) als voor de school (vanaf 4 jaar). Dus een open middag voor "kindcentrum Tersoal". Om 15.00 uur mag er een kijkje genomen worden in de klassen, rond 15.20 uur volgt er info over de peuteropvang (en evt. BSO/TSO) en rond 15.45 uur is er een informatieblok voor bijna 4 jarigen.

**Niet te vroeg op het plein.**

Voor schooltijd en tussen de middag wordt het plein gebruikt door de voor- en tussenschoolse opvang. Het is dan niet de bedoeling (onder andere i.v.m. toezicht) dat andere kinderen heel vroeg op het plein komen. De regel is dat kinderen een kwartier voor schooltijd (dus 8.15 en 13.00 uur) op het plein aanwezig mogen zijn en niet eerder. Dan is er ook een leerkracht op het plein. De schoolbel gaat ongeveer 5 minuten voor schooltijd zodat we echt 8.30 en 13.15 uur kunnen beginnen.

**Luizen...**

Wij zijn op school bijna luizenvrij, maar net nog niet helemaal.... Wilt u dus ook thuis blijven controleren? Voor tips etc. staat ook een informatiefolder op onze website [www.dereinboge.nl](http://www.dereinboge.nl)

*Denken jullie aan de **pleintour**? De leuke naschoolse sportactiviteiten van meester Lammert:*

*Zie de poster op de voordeur! Op de poster van de pleintour staan niet de juiste data vermeld. Meester Lammert is voor de pleintour aanwezig op dinsdag 13 november, dinsdag 27 november en dinsdag 11 december.*

\*\*\*\*\*

**Opbrengst zendingsgeld oktober:**

→ € 23,90

**Verjaardagen november:**

10-11 Meester Johan

23-11 Juf Sanne

En geen kinderen deze maand....

