



Dorpsbibliotheek “de Reinbôge” is open!

De Reinbôge is Feest!

*U wist natuurlijk al dat de Reinbôge een fijne school was. We zijn ook weer goed begonnen na de zomervakantie. We hebben momenteel 36 leerlingen die we verdeeld hebben over 3 groepen. Daar kunnen dus best nog wel wat leerlingen bij. Gelukkig komen er nog wel nieuwe kleuters van onze eigen **peuteropvang**.*

Een aandachtspunt van school is lezen. Zo gaan we 1 keer in de zes weken naar de bibliotheek in Grou en we vierden begin oktober Kinderboekenweek.

*Maar wat zou het leuk zijn als we een **eigen dorpsbibliotheek** zouden hebben! En dat is nu gerealiseerd! Hoera.*



Een eigen school- en dorpsbibliotheek!

Op 1 oktober is de dorpsbibliotheek geopend in aanwezigheid van de **burgemeester**. Hij was zeer onder de indruk van het vele werk dat was verricht en dat allemaal zonder de hulp van subsidie of bibliotheek → allemaal met vrijwilligers en giften. We hebben vanuit de ouders veel boeken gekregen en we hebben een flinke hoeveelheid boeken ontvangen vanuit Aldeboarn. Geweldig. Hierdoor hebben we nu een goed gevulde boekenkast met boeken voor zowel kinderen als volwassenen. Dus de moeite waard om te komen kijken, lezen, **lenen!**



Openingstijden

Voor de kinderen is de bibliotheek onder schooltijd op woensdag van 11.30-12.30 uur open.

Voor het dorp en omgeving is de bibliotheek 2 avonden open. De definitieve dagen zijn nog niet helemaal bekend. Dit is nog ter afstemming met de 6 bibliotheekdames. (vrijwilligers!) We denken aan maandag en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

We willen uiteraard iedereen uitnodigen! Want de bibliotheek is er voor iedereen!

Opendag voor Peuters.

Op dinsdag 4 november is op school een open middag voor peuters en hun ouders. Na schooltijd is er algemene informatie over de Reinbôge. En u kunt onder schooltijd ook rustig een kijkje nemen. Een kijkje in de klassen, in de peuterspeelzaal en natuurlijk ook in onze bibliotheek.

O, ja. Dit is een speciale open middag, maar uiteraard staat onze deur altijd open.

Zondag 5 oktober SchoolKerkGezinsdienst

Op zondag 5 oktober was er SchoolKerkGezinsdienst. Altijd weer bijzonder. Veel kinderen in de kerk en een gezellige sfeer. Uiteraard hadden we deze keer ook een combinatie gezocht met de Kinderboekenweek. Hierdoor werd de kerkdienst ook een feest! (wat het thema was van de Kinderboekenweek)

Als team hebben we altijd enorme bewondering voor hoe zaken gerealiseerd en georganiseerd worden: Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Groeten van KNS De Reinbôge,
Johan Meesters

